

# feestgids

bij gelegenheid van het

**40-JARIG PRIESTERFEEST**

van de hoogeerw. heer deken

**p. L. C. van der Meer**

pastoor

van de kerk van de

h.h. cyriacus en franciscus

te hoorn

8-9 augustus 1954





Foto Drukkerij Noordholland

DEKEN EN PASTOOR P. L. C. VAN DER MEER

1914

9 Augustus

1954

## TER INLEIDING

Gedurende maanden reeds is het veertigjarig priesterfeest van Deken en Pastoor P. L. C. van der Meer het onderwerp geweest, van vele besprekingen, ideeën en werkzaamheden; er is dan ook door het Feestcomité zeer veel werk verricht.

Men wilde dit priesterfeest zo waardig mogelijk vieren uit eerbied en hoogachting voor het Priesterschap, dat onze Deken en Pastoor gedurende veertig jaren heeft mogen beleven.

Een groot gedeelte van zijn priesterloopbaan heeft de Jubilaris aan onze parochie besteed, eerst als Kapelaan, nu als Pastoor.

Deze omstandigheid heeft de initiatiefnemers(sters) van het feest aangezet dit Jubilee tot een groot feest te maken, zodat de dankbaarheid van alle parochianen tot uitdrukking zou kunnen komen.

Het volledig feestprogramma ligt nu voor U; moge het voor U een goede gids zijn.

De aanwezigheid van alle parochianen bij de feestelijke gebeurtenissen zal zeer op prijs gesteld worden.

Moge uw medeleven een bewijs van uw dankbaarheid en een beloning zijn voor het vele, wat onze Pastoor in zijn priesterjaren voor uw gezinnen, uw kinderen, voor de zieken, voor de armen gedaan heeft.

Namens het Feestcomité

K. P. J. J. HERZBERG pr.

Kapelaan



# FEESTLIED

VOOR DE

**HOOGERWAARDE HEER DEKEN P. L. C. VAN DER MEER**

Pastoor van de H. Cyriacuskerk te Hoorn  
bij zijn veertigjarig Priesterfeest, 9 Augustus 1954.

Te zingen op wijze: Gebenedijd zijt Gij.

Gezegend is dit uur,  
U — Priester Gods gegeven;  
U — Herder van het volk,  
Dat in dit blij beleven,  
U 't welkom zingt — vol vuur  
Bij d'orgelklank,  
Zegt 't harte dank,  
Aan God — voor de genade,  
Van dit gezegend uur.

Nu moogt Gij in den tijd,	Zo was Uw Priester zijn,
Een nieuwe kroon verwinnen,	Een bron van zegeningen;
Om veertig jaren trouw	Voor ons — die in dit uur
Als Priester; om 't beminnen,	Het blijde welkom zingen,
Van 't volk U toevertrouwd.	Tot U — die Herder zijt.
Waar God U zond,	Want in Uw kroon,
Gij — Priester vond	Zien wij het loon,
In God, de kracht tot daden,	Van God, voor Priesterzegen,
Aan mens en ziel gewijd.	Van veertig jaren tijd.

Ons harte bidt voor U  
Tot God, om nieuwe zegen,  
Voor al de tijd, die Hij,  
U — Priester nog zal geven,  
In Cyriacus' stad.  
Zodat Gij wint,  
Om wat ge wint  
Voor God in mensenzielen,  
Uw ziel een eeuwige schat.

HOORN, Juli 1954.

Joh. W. van Berkum.

## ZATERDAG 7 AUGUSTUS OM 19.17 UUR INTOCHT VAN DE JUBILARIS

binnen de Parochie en in de Parochiekerk. Na ontvangst en begroeting door het Kerkbestuur en het Feestcomité, vertrekt de stoet van het station via het Kleine Noord en het Grote Noord naar de Kerk.

De Harmonie „Apollo“ en bruidjes zullen de Jubilaris op zijn feestelijke tocht door de bevlagde straten begeleiden. Langs de weg en bij de kerk zal een erewacht van schooljeugd en jeugdverenigingen zijn opgesteld.

### Na ontvangst in de pastorie

zal de Deken, voorafgegaan door bruidjes en geestelijkheid langs de hoofdingang de kerk binnentreden. De aanwezige gelovigen zullen dan het welkomstlied zingen.

### Volgorde van de plechtige ontvangst in de kerk

1. Feestlied
2. Welkomstwoord ..... Kap. K. P. J. J. Herzberg
3. O Salutaris Hostia
4. Beatam me dicent — Magnificat
5. Salve Regina
6. Tantum ergo
7. Looft uwen God ..... (Par. bundel bldz. 32)

De Heer J. TIMMERMANS, Organist, speelt vóór het Lof:

Cortège van Plum O.S.M. en als naspel:  
Toccata et fuga in d moll, van J. S. Bach

## ZONDAG 8 AUGUSTUS

Feest van de H. Cyriacus, patroon van onze parochie.

PLECHTIGE VIERING VAN HET 40-JARIG PRIESTERFEEST  
VAN ONZE PASTOOR

Men wordt verzocht om de H. Mis bij te wonen en te communiceren tot intentie van de Jubilaris.

De stille H. H. Missen zijn:

6.30 uur, 7.30 uur, 8.45 uur en **11.45 uur.**

OM 10 UUR ZAL DE HOOGGERWAARDE JUBILARIS DE

## PLECHTIGE HOOGMIS

OPDRAGEN, MET ASSISTENTIE VAN  
pastoor J. G. VERHOEFF als pres-  
byter-assistent, Pater WILFRIED  
s.s.c.c. als diaken en weleerwaarde  
Heer C. VAN BOCKXMEER als  
subdiaken.

Als de Deken de kerk binnentreedt zingt het koor het  
Veni Creator ..... van C. Edd  
Mis (Proprium) ter ere van de H. Cyriacus, Timete Dominum  
Mis: Missa Dominicalis ..... Joh. Winnubst  
Credo III ..... Volkszang  
Na de Hoogmis: Priestercantate .. J. C. van de Wiel pr.

De FEESTPREDICATIE zal gehouden worden door de  
weleerwaarde Pater Wilfried s.s.c.c.

Voor de Hoogmis speelt de organist Menuet van  
Boëlmann, na de Hoogmis Toccata van Boëlmann.

## RECEPTIE

Om alle parochianen in de gelegenheid te stellen tot een  
persoonlijk contact met de Jubilaris op zijn priesterfeest is er op

### ZONDAG 8 AUGUSTUS

DES MIDDAGS VAN TWEE TOT VIER UUR

een feestelijke receptie in de Parkzaal (Achterom).

De toegang is vrij voor alle parochianen en alle vrienden van  
de Jubilaris.

Tijdens de receptie zal het parochiecadeau worden aange-  
boden. Er is gelegenheid het receptieboek te tekenen.

Het R.K. Gemengd Zangkoor zal onder leiding van de Heer  
J. Timmermans, de receptie opluisteren.

De receptie staat onder leiding van de Heer G. Rozemeyer.  
Men houde zich stipt aan zijn leiding.

#### Programma van het zangkoor:

1. Ave Maria ..... J. Arcadelt
2. O Jesulein Süß ..... J. S. Bach
3. Laat varen alle fantasie ..... Episcopius
4. Al is de tydt nu doloreus ..... Joan Wintelroy
5. Laet ons nu al verbleyden ..... Jan Belle

Het tweede deel van de buitenkerkelijke viering van het  
Priesterfeest zal, — vanwege de vacantie — worden verschoven  
naar October, na de Missie van 9 tot 19 October.

Er zullen dan enige parochieavonden in de Parkzaal worden  
gegeven.

Aan de zieken zal bij gelegenheid van dit jubilé een kleine  
attention worden aangeboden met medewerking van de  
„Zonnebloem“.